



Ηλιούπολη 18/02/2016
Αρ.Πρωτ.:8298

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.), είναι ο μοναδικός δευτεροβάθμιος πιστοποιημένος κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας, που εκπροσωπεί τους κινητικά αναπήρους στην χώρα μας και αγωνίζεται για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Σαν Ομοσπονδία είμαστε κάθετα αντίθετοι με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκπροσωπεί ο Β. Σόιμπλε.

Μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση μας προκάλεσε η δήλωση του Λάκη Λαζόπουλου στην σατιρική εκπομπή που έκανε το βράδυ της Τρίτης 16/02/2016. Η γενική αναφορά του, προκάλεσε την αντίδραση του αναπηρικού κινήματος, καθώς προσβάλλει βάνουσα χιλιάδες ανθρώπους και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά μάχη για μια καλύτερη ζωή και αποτελούν για όλους μας παράδειγμα για την ψυχική τους δύναμη. Η αναφορά του Λάκη Λαζόπουλου αποτελεί μνημείο ρατσιστικής συμπεριφοράς. Καταφέρθηκε εναντίον του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Β. Σόιμπλε, όχι για τις πολιτικές του απόψεις, αλλά για το ότι είναι καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο αναφέροντας τα εξής:

«Όταν ο άνθρωπος είναι καθηλωμένος σε καρέκλα, σιγά σιγά το μυαλό του καθηλώνεται σε μια ιδέα. Αυτό το λέω παράνοια το λέω παραφροσύνη».

Ενημερώνουμε τον κ. Λαζόπουλο ότι η χρήση αναπηρικού αμαξιδίου δεν συνιστά καθήλωση αλλά το μοναδικό μέσο μετακίνησης για κινητικά αναπήρους συνανθρώπους μας. Θέλουμε επίσης να ερωτήσουμε τι σχέση έχει εάν κάποιος είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο με το πως λειτουργεί το μυαλό του ή η κρίση του; Πόσο ατυχής μπορεί να είναι αυτή η δήλωση αφού τα κείμενα τα γράφει ο ίδιος;

Ας διαχωριστούν επιτέλους οι έννοιες δυνατότητα και ικανότητα και ας σταματήσουμε να κρίνουμε τις ιδέες και τα πολιτικά πιστεύω κάποιου, από την εξωτερική του εμφάνιση και κατάσταση, από το εάν είναι αρτιμελής ή όχι και εάν είναι περιπατητικός ή καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Άλλωστε ένδειξη πολιτισμού μιας χώρας, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρίες.

Περιμένουμε λοιπόν από τον κ. Λαζόπουλο μια ειλικρινή και δημόσια συγνώμη προς όλους τους κινητικά ανάπηρους.